

Bettør vågnede med et sæt. Hvad var nu det, han var lige ved at falde ud af høet. Det buldrede og bragede jo så man skulle tro der regnede med pebernødder. Bettør kravlede ned af rebet og kiggede ud i salen, Nåååh ja selvfølgelig det var da bare blevet mandag og alle de dejlige børn var igen kommet i skole igen. Der var godt gang i den, det så sjovt ud, og der var højlydte og glade råb. Men bolden var lidt for stor til at Betteør turde se nærmere på spillet, og det var jo også nissefarligt at blive opdaget. Nå det måtte blive en anden gang.

Ahh Bettør strakte sig og kløede sig fornøjet under huen. Det var rart med liv på skolen igen, det havde været en lidt trist weekend syntes Bettør, han var blevet helt ked i sin nissemave efter sit besøg hos Kirkemusén Conrad, som havde været helt tosset, ja næsten besat af sætte lås og fælder på alt, så det havde gjort Bettør i dårligt humør. Ja han var faktisk kommet til at sove en hel del, der havde været så tomt hele weekenden, men nu ja nu boblede der en forventningsfuld glæde i nissemaven, det kunne da kun blive en helt fantastisk dag.

Bettør kravlede tilbage i kassen nu skulle der gøres noget ved det lumre hø, ud med det gamle og ind med noget nyt. Ud med lugten af sure nissetær, måske han også skulle tage sig et lille bitte bad, ja det kunne nok gå an, hvis han sparede på vandet, han skulle jo nødeigt få våd hue. Nå nu kunne det ikke vare længe inden de alle sammen kom for at synge morgensang. Bettør stak sin nyvaskede nissenæse forsigtigt op af kassen og ventede. Jaaahh nu kom de allesammen, og neej hvor var det altså bare skønt når lyset blev tændt. Bettør faldt helt i staver og havde kun øje for det smukke lys, -men hov der var jo en ny pige der nede foran, ja hende havde han ikke lige set før og hun havde haft fødselsdag og fødselsdagssangen ja den var også ny. Og her havde Betteør troet alt bare var som det var sidste år. Hmm Betteør lovede sig selv, at han hellere måtte holde ekstra øje med om der var lavet mere om, for han kunne ikke helt finde ud af om nyt var godt eller om alt det gamle var mere trygt.

På sin vej rundt på skolen var Betteør næsten blevet set inde på lærerværelset, for der var nogen der havde bestemt at den ene dør skulle være lukket, ja det stod der selv på et stor skilt. Bettør var nød til

at gemme sig bag kopimaskinen indtil alle lærerne var gået til time igen. Pyh det var tæt på.

Betteør blev helt glad i huen over at se, at der var kalenderpakker lige som det plejede på hele skolen. Ja i storegruppen var der pakker både ovenpå og nede under bordet åh så var der da noget af det gamle.

Og der var de store drenge dovnede, ganske som det plej... Nej det var da ikke som det plejede, det plejede da at være fodbold der stod højest på listen, men nej nej Anna var alene på fodboldbanen, her sad Kasper, Alexander G, Niels, Johan og 2X Noah og slaskede i sofaen med telefonen limet i hånden. Hmm Men i køkkenet duftede der af nybagt brød, åhh han kunne sikkert godt lige snuppe et stykke når der ikke lige var nogen der kiggede. Betteør glædede sig til at skulle smage.

Gad vist , Betteør fik et skæv smil om munden og et kækt lille glimt i øjet. Han fik lyst til narrestreger. Hihihih Betteør nød sit gode påfund. Men han måtte vente til alle var gået hjem.

Ov det var lang tid at vente, der var så mange mennesker, og en masse gæster i SFOen, det var vist bedsteforældre dag, og sikke som de julehyggede.

Endelig blev der tomt og Betteør gik igang med at udføre sine nissepåfund.

Han børstede sine hænder og kiggede ud over sit veludførte arbejde.

Mon børnene ville opdagede risene i kasserne rundt omkring.

På vej tilbage, gik Betteør, meget tilfreds med sig selv og kunne føle juleglæden komme snigende ned i gennem huen -Kalenderpakker, julehygge og narrestreger, lidt nyt imellem det gode gamle -jo nu begyndte det jo at dufte af jul. Snif snift jo der duftede jo af jul, det duftede af risengrød og kirsebrsovs, snif snif og af æbler og.. jamen det kunne jo kun være -ja det måtte være .. og der lige ved det fine juletræ i gårde, der stod hun jo. Bettør løb lige i favnen på Trine Tophue, ååh som han dog havde savnet hende, JA nu kunne det kun blive en nissetastisk jul. Men da han satte Trine Tophue ned igen opdagede han at Trine Tophue så noget så nisselig trist ud, Al juleglæden strømmede ud af maven og blev til en hård pebernød af bekymring.