

**Onsdag den 13/12**

Betteør og Trine Tophue strakte deres 12 cm lange nissekroppe, så nissekassen dinglede faretruende, og gabte nissehøjt. "Har du sovet godt" spurgte Trine Tophue. Nej svarede Betteør trist, jeg har haft Nisse-mareridt i nat. Jeg drømte at Holger Hopling var her i kassen og ALT nissehyggen var forsvundet.

"ALT nissehyggen" svarede Trine Tophue og mærkede hurtigt efter, om hendes nissehue sad på sin faste plads – nemlig lige midt på hendes nissehoved. Nej ved du nisseme, det var sørme ikke en sjov drøm. Godt at du vågnede.

Du... Betteør, sagde Trine Tophue. Jeg vågnede i nat, jeg syntes, at jeg kunne høre en der slæbte en masse tunge ting. Jeg blev så Nissebange, at jeg skyndte mig at hive nissehuen ned over hovedet og sang "På loftet sidder nissen" til alle lydende var væk. Det tog godt nok lang tid, hørte du ikke det? Men Betteør havde ikke hørt noget, han havde haft travlt med at drømme sin nisseærgerlige drøm.

Jeg forstår bare ikke hvorfor Holger Hopling, lige har valgt at holde til på Vilsted Friskole" sagde Betteør til Trine Tophue. Jeg har hørt, at han at han holder til, hvor det ikke er julestemning. Og er det julestemning – så er det da på Vilsted Friskole. Ved nissehue det er.

Kan du huske, at alle børnene har pyntet op til jul, de har spist risengrød, der duftede SKØNT af kanel og sukker og.... Betteør slikkede sig om munden, uhmmm. Børnene får småkager med i madpakkerne, de synger julesange hver dag – ja nogen gange flere gange om dagen. I går kom der sne, åh hvis der er da er noget der kan få en nisse i julestemning, så er det da sne. Trine Tophue Nissenikkede ivrigt, hun havde også set alle børnene kælke og slås i sne. Hun havde set, at Patrick havde fået en ordentlig snebold på

sig, ti hi, det så lidt sjovt ud. Johan og Frederik G havde været på kælkebakken allerede inden det blev ordentlig lyst. Og hele Lillegruppen havde spillet og sunget julesang, så taget var ved at lette på morgensangslokalet. Ja selv de store børn 2 x Frederik, Lolholm og Hollands hed de vist, havde danset om juletræet i skolegården. Nej, sagde Trine Tophue, jeg forstår det heller ikke Betteør.

Betteør og Trine Tophue, beslutter sig for at sende en brevdue ud til de andre skolenisser, for at høre, om de har nogle gode råd. Kort tid efter kom brevduen tilbage. Ved den helt gale nisse udbrød Betteør... Den er helt gal Trine Tophue, på Overlade Friskole oplever de meget sære ting.... Skoletaskerne forsvinder, madpakkerne ligger i den varme ovn, selv om børnene har laget dem i køleskabet. Sandet i sandkassen er blevet til hård, sort jord. Tavlerne er blevet sorte, så lærerne ikke kan skrive på dem, og alle børnene synger falsk, når de prøver på at synge en julesang. Åh nisse nej, hvad skal vi dog gøre.

Her på skolen forsvandt alt frugten i går, og næsten ingen børn har nissehue på, sangbøgerne er forsvundet, hvad bliver det næste??? Det må være Holger Hopling der spreder dårlig julestemning. Bettør og Trine Tophue kiggede modløst på hinanden.