

Bettør 14.12.2017

Glaade jul..... Dejlige jul.... Engle daler....

Nej, det nyttede ikke noget. Julestemningen ville bare ikke komme.

Betteør var så trist, som han ikke kunne huske, han nogensinde havde været. Han kiggede ud ad vinduet. Synet opmuntrede ham ikke. Det var gråt, trist regnvejr. Slet ingen solskin og slet ingen sne.

Betteør havde fået brev fra Julemanden, som skrev, at alting var, som det skulle være på Grønland. Her var julestemningen god, hjælpenisserne var godt i gang, rensdyrene var friske og stærke, og Julemanden var ved at lægge de sidste par kilo på sin julevom. Så det var åbenbart nogle andre steder, Holger Hopling havde tænkt sig at ødelægge julen. Betteør var bange for, at det var på skolerne, Holger ville ødelægge julen.

Det var alt sammen Holger Hoplings skyld. Betteør havde nu kun to dage til at skabe så meget julestemning, at Holger kom i godt julehumør i stedet for at være en sur alf, der ødelagde alles jul.

Holger havde i løbet af natten prøvet at ødelægge den flotte scene, som 3. klasse havde stillet op til nissespillet i aften. Flere af tingene havde han gemt, og nogle var blevet helt væk. Betteør håbede virkelig, at tingene blev fundet igen, for Malthe og Mads og Frederikke og Esmaralda og Johanne og alle de andre søde børn i 3. klasse havde arbejdet så hårdt på at få det hele klar til forældrene i aften....

Men hov! I aften!

Betteør puffede til Trine Tophue, som sad og drømte triste nissedagdrømme, mens hun stirrede ud i luften.

”Trine!” råbte han. ”I aften.... I aften.... Det er jo i aften, at.....”

Trine kiggede lidt forskrækket og temmelig forvirret på Betteør.

”Trine, det er i aften, at alle børnene og deres forældre og alle lærerne .. og dem alle sammen holder julefest på friskolen. Det er vores chance for at få julestemningen tilbage på friskolen.”

Trine så stadig lidt forvirret ud, men hun så ud til at være enig.

Betteør var opstemt ved tanken om, at det hele måske alligevel ikke var så håbløst. Han kom i tanker om noget, Holger en gang havde sagt:

”Alle børn er forkælede og går kun op i gaver. De er ligeglade med alt det arbejde, nisserne laver hele december. Hvis jeg var julemanden, ville jeg ikke give gaver mere. Ikke før børnene igen har lært, at julen handler om at være gode mod hinanden og ikke kun om gaver.”

Betteør måtte få alle børnene til at være søde ved hinanden. Hvis han nu kunne få dem til at give hinanden et stort kram og råbe ”Glædelig jul”, ville det helt sikkert hjælpe.

Og.... Og.... Hvis nu Kasper kunne spille, og alle børnene kunne synge ekstra højt med på Holgers yndlingsjulesang: ”På loftet sidder nissen....”, så ville det helt sikkert også hjælpe!

Betteør var så glad over alt det, han pludselig havde opdaget, som kunne hjælpe Holger i julestemning, at han uden at tænke over det sprang om halsen på Trine og gav hende et kys midt på hendes røde nissekind, hvorefter han råbte højt: Glædelig jul!